



Trefpunt - Lauwe



START FIETSSEIZOEN OKRA LAUWE 24/03/2024

Op zondag 24 maart reden de beroepsrenners hun klassieker Gent-Wevelgem. Wie ze ging aanmoedigen langs het parcours was best warm gekleed: de zon was niet van de partij en er stond een vrij strakke, koude wind. De dag erop was het weer veel aangenamer: wisselend bewolkt, een paar graden warmer en veel minder wind. Er waren dan ook 31 deelnemers voor de eerste rit van het fietsseizoen van Okra Lauwe.

Voor de start hadden we de zegening van de fietsers door diaken Steven en was huisfotograaf Gilbert van de partij om een groepsfoto te maken. Op die foto valt op dat iedereen het verplichte fluo-hesje draagt en dat het aanmoedigen van een fietshelm al positief effect heeft gehad.

De rit bracht de groep langs de Leie tot in Bavikhove waar halt werd gehouden in "Chasse Patate", het supporterscafé van veldrijder Eli Iserbyt. Na deze stop verliep de terugtocht via Kortrijk en Marke. We bereikten Lauweplaats na zo'n 34 km en dit met een gemiddelde van 16,2 km/h.
Link beschikbare foto's + filmpje (Martin, Danny, Caroline e.a.):
<https://photos.app.goo.gl/aK9AtH1BkzB22SR4A>

