



Donderdagmorgen 6 juni waren reeds heel wat Okra-leden vroeg uit de veren, want om 8u vertrok onze bus voor wat een leuke dag zou worden. De weergoden waren ons alleszins goed gezind. Het beloofde mooi weer te worden en dat werd ook zo.

Eerst reden we richting Zedelgem en daar alles op de weg heel vlot verliep, waren we een klein beetje vroeger dan voorzien ter plaatse. De eigenaar was ook vroeg opgestaan en vertelde ons heel begeistert over het verloop van de groei van frambozen. Niet te verwonderen dat dat lekker stukje fruit ook een lekker prijskaartje heeft, want zoveel handenarbeid dat daar nodig is en zoveel berekenen van temperatuur en verplaatsen naar serres en er tijdig terug uithalen...maar hij doet dat goed en dat mochten we dan ook met veel smaak proeven...

Daarna reden we naar de abdij van Zevenkerken waar we eerst nog eens de abdij konden bezoeken om daarna na een aperitiefje op het terras te genieten van een lekker middagmaal.

De volgende stop was de haven van Zeebrugge met eerst wat uitleg ter plaatse en daarna met de gids op de bus. Die wist ons heel veel te vertellen over de werking van de 'olifanten' en over de bedrijvigheid in de haven alhoewel wij toch vonden dat het er heel kalm was...

Onze voorlaatste stop in het "Witte dorp Lissewege" was ook een voltreffer. Diegenen die nog een beetje energie over hadden konden een korte, mooie wandeling maken rond het dorp en de dorstigen onder ons konden zich onmiddellijk tegoed doen aan een drankje in een plaatselijk volkscafé. Veel meer volk moest er niet mee bij hoor, want er was geen stoeltje meer vrij... Moe maar nog niet helemaal voldaan reden we dan richting Lauwe waar in het Applauws nog lekker gevulde broodjes op ons wachtten.

Van harte bedankt Martin, Marie-Jeanne en Martin voor de schitterende voorbereiding. We hebben ons gejeund. (Heidi).

Link foto's (Gilbert Balcaen) <https://photos.app.goo.gl/Uu79LTH1s7G67TBy9>