

Dinsdag 10 juni 2025

OKRA PELGRIMEERT

naar Kevelaer



Op pinksterdinsdag nodigen we alle OKRA leden van harte uit in het prachtige bedevaartsoord Kevelaer. We zullen jullie met een warm OKRA hart ontvangen voor een deugddoende en muzikale viering in de indrukwekkende Mariabasiliek. Tevens voorzien we 's middags de mogelijkheid om een heerlijke maaltijd te nuttigen en namiddag met één van onze gidsen op wandeling te gaan. We maken er een fijne daguitstap van!

DAGPLANNING

10u45: Aankomst in Kevelaer & wandeling naar de Mariabasiliek (1km)

11u30 : Eucharistieviering in de Mariabasiliek met OKRA Koor

12u30: 3gangen maal in Het Priesterhuis, vrije lunch in het centrum of eigen picknick

14u: Keuze uit begeleide stadswandeling, natuurwandeling of vrije tijd

16u: Gezamenlijk afsluitmoment met slotwoord in Het Forum Pax Christi, een met glas overdekte 'openluchtkapel'

16u30: We keren terug huiswaarts

PRAKTISCH

Prijs met middagmaal en busvervoer: € 40

Prijs met middagmaal, zonder busvervoer: € 19

Prijs zonder middagmaal, met busvervoer: € 21

De opstapplaatsen worden bepaald na de inschrijvingen.

We garanderen opstapplaats in de buurt voor grote groepen.

Inschrijven bij laura.ongena@okra.be met vermelding van prijscategorie voor 20 mei 2025



Dinsdag 10 juni 2025

OKRA PELGRIMEERT

naar Kevelaer



Kevelaer is een Duits stadje dat ligt op ongeveer 7 km van de grens van Nederland. Het ontstond omstreeks 1300. In de kerstperiode van 1641 hoorde de handelsreiziger Hendrick Busman in de buurt van Kevelaer driemaal een mysterieuze oproep: 'op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!' Een maand voordien had zijn vrouw 's nachts, in een helder licht, een voorstelling van een kapelletje gezien met daarin een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw.

Meer en meer bedevaarders kwamen naar Kevelaer. Daarom besliste men in 1654 een genadekapel te bouwen rond het kapelletje van Busman om dit te beschermen. Kevelaer is een prachtig bedevaartsoord waar onophoudelijk mensen komen bidden tot Maria, Troosteres van de bedroefden.

Er is heel wat te zien ...

- de Kaarsenkapel (1643-1645) is de eigenlijke bedevaartkerk, waar elke avond een 100-tal bedevaartkaarsen worden ontstoken. Met een barok hoofdaltaar en een Antwerps tabernakel.
- Het Priesterhuis, als klooster door de Oratorianen van Scherpenheuvel opgericht in 1647, het oudste stenen woonhuis van de stad, is nu de pastorie van de Mariaparochie en zetel van de bedevaartleiding. Ook overnachtingen zijn er mogelijk.
- De Basiliek, gebouwd in 1864 en toegewijd aan Maria Tenhemelopneming, in 1923 verheven tot pauselijke basiliek.
- De Brunnenhof die toegang geeft tot de Biechtkapel en de Sacramentskapel, met eveneens mooie bronzen deuren met een sterke symboliek.
- Het Forum Pax Christi, een met glas overdekte, 'openluchtkapel'

