



## **Nieuwsbrief december 2024.**

**Dag iedereen,**

*Vrede op aarde, het klinkt zo gewoon.  
Zou die ooit komen of is het een droom.*

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en we willen dit afsluiten met een mooi Kerstfeest.

### **Dinsdag 17 december om 14 uur in de Burcht.**

We beginnen met een kerstgedachte, gebracht door de mensen van de werkgroep zingeving en daarna hebben we een optreden van het "Silver sound Duo".

Met hun mooie stemmen zullen zij ons een aangename namiddag bezorgen.

Inkom 8 euro. Inschrijven bij je contactpersoon.

### **Vernieuwing lidgelden.**

Met de boekjes van december krijgt iedereen die zijn lidgeld vernieuwd heeft, zijn lidkaart.

### **Sport.**

Er is geen lijndans op woensdag 18 december, en de volgende les is pas op woensdag 8 januari 2025.

Geen turnen op maandag 23 en 30 december.

Ook het Okra-café zal gesloten zijn in de vakantie.

### **Column van een jong-gepensioneerde.**

Overstroomd worden.

Spanje ligt mij nauw aan het hart, zoals bij heel wat Vlamingen me dunkt. Hetgeen ons daar nu overkomt stemt mij tot diep nadenken. Graaipolitiek heeft daar velen en ook de natuur de das om gedaan en hier zit men nu direct andermaal jan modaal op de "auto"-kap te zitten om massa's maatregelen en centen te nemen voor het behoud van onze natuur. Al goed en wel en zeker nodig, maar van de grote vuildoeners wordt karig gesproken, laat staan dat ze aangepakt worden. En dan gaan de groten der aarde daarbovenop nog wat meer oorlogje spelen, je zou er toch echt wel

moedeloos van worden. Maar blijf erin geloven, er is nog steeds hoop, straks komt de Sint en Zwarte Piet en versieren we vervolgens de kerstboom en horen we hemelse gezangen, Susa nina en de herderkens lagen bij nachte, zij lagen bij nachte in het veld, ze hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld. Daar hoorden zij d'engelen zingen: allé de groene, allé de groene, allé de groene en zwart!!!

Ondertussen heb Ik jullie hopelijk kunnen verblijden met een paar grapjes uit de oude doos en voor we het weten heffen we het glas op het nieuwe jaar, Salud y amistad, ofte op de gezondheid en de vriendschap, dit wens ik jullie alvast toe.

Wijlen de "cultuurpaus" van Gistel, Dirk Ghys, mag hij in vrede rusten, zal het hopelijk welwillend bekijken en of aanhoren.

Met de groentjes van Joan de Cerclé