



***We wensen voor 2026
12 maanden vreugde
52 weken plezier
365 dagen succes
8760 uren gezondheid
Een gelukkig nieuw jaar!***

VERLOREN DONDERDAG 15 JANUARI: ONTMOETINGSNAMIDDAG

De deuren gaan open om 13 uur.

Wij sluiten deze namiddag af met een worstenbrood en appelbol.

Kostprijs is €10,- p.p. graag **voor 10 januari** te betalen bij je contactpersoon of door overschrijving op de rekening van OKRA-Wuustwezel BE46 7330 3085 6336 met vermelding van je naam en eventueel diabetes of lactose-intolerantie.

ZATERDAG 3 JANUARI NIEUWJAARSDRINK GEMEENTEPARK

Begin 2026 in goed gezelschap en kom samen klinken op een nieuw jaar vol warmte en liefde!

Op zaterdag 3 januari nodigt het lokaal bestuur Wuustwezel van 17 tot 21 uur alle inwoners uit in het gemeentepark om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Onze verenigingen zorgen voor gezellige sfeer en verwarmen ons met heerlijke dranken, pannenkoeken en een dampende kom soep. Vergeet ook zeker niet aan te schuiven voor een gratis portie friet.

Geniet ondertussen van een feestelijk samenzijn met burens, vrienden en kennissen en ervaar de warme saamenhorigheid die zo typisch is voor Wuustwezel.

Onze jongste inwoners zijn uiteraard ook welkom, zij kunnen zich uitleven en lekker opwarmen in GC Blommaert.

Daarnaast maken we die avond ook bekend wie de gelukkige winnaars zijn van onze eindejaarsactie.

Laten we samen het jaar starten met warmte, fijne ontmoetingen of weerzien én een glimlach!

GEWESTKAARTEN OP WOENSDAG 7 JANUARI IN SINT-LENAARTS

In Loenhout behaalde Annie Van Looveren op woensdag 10 december de 1^{ste} prijs individueel met 86 punten. We werden derde bij de ploegenrangschikking.

Wij gaan ons best doen om op de 1^{ste} plaats te eindigen. Nieuwe kaarters zijn steeds welkom.

MOEDERS VOOR MOEDERS

De organisatie is vooral gekend van de vondelingenschuif. Maar er is veel meer dan die schuif. Zo zijn er 140 vrijwilligers die ongeveer 1200 moeders met kinderen, van baby tot 12 jaar, helpen met hun dagelijkse noden zoals kleding, voeding, speelgoed en schoolgerief. Er is een tekort aan verzorgingsproducten en onderkleding. Hier denken we aan: tandpasta, tandenborstels, zeep dit mogen ook de kleine hotelverpakkingen zijn, shampoo waar een groot gebrek aan is, maandverband, ondergoed voor jongens en meisjes van 2 tot 12 jaar wat in de Zeeman spotgoedkoop is, ook kuisproducten zijn welkom. **Heb je materiaal dat je kan missen, breng het mee naar de ontmoetingsdag van januari of februari.** Eventueel kan het materiaal ook opgehaald worden bij jouw thuis na een seintje aan één van de bestuursleden.

Wij zorgen samen met het gemeentebestuur en NEOS dat het ingezamelde materiaal wordt bezorgd aan Moeders voor Moeders.

VERLOREN MAANDAG

Een andere traditie die in verband staat met Driekoningen is een typisch Antwerps verschijnsel. Daar bestaat de gewoonte om op de eerste maandag na Driekoningen worstenbrood of appelbollen te eten. Deze maandag wordt *Verloren Maandag* genoemd.

Waar de naam en de traditie vandaan komt is nogal onzeker maar gewoonlijk wordt de volgende verklaring ervoor aangenomen.

Nieuwe Antwerpse stadsambtenaren legden een aantal eeuwen geleden de eed af op de eerste maandag na Driekoningen, de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Een ceremonie die gewoonlijk gepaard ging met een stevig drinkgelag. Had je wat anders verwacht?

Het stadsbestuur bood daarbij iets te eten aan; iets vettigs dat goed vulde; een brood gevuld met een worst, een worstenbrood!

Omdat er daarna niet meer gewerkt werd, (of kon) werd die dag al gauw "*Verloren Maandag*" gedoopt.

De traditie, zelfs toen de eedaflegging niet meer aan de orde was, werd toch voortgezet in de vele herbergen die Antwerpen rijk was!

Ook nu nog krijg je op *Verloren Maandag* in diverse Antwerpse herbergen, gratis, een warm worstenbrood aangeboden. Sinds er ook dames werken bij de stadsdiensten, en die dames ook mee op café gaan, wordt voor hen geen vettig worstenbroodje voorzien maar een zoete "appelbol". Voor de grote eters of de gulzigaards is er een "dubbel" worstenbrood; een broodje gevuld met twee worsten...!



Voor de bakkers van Antwerpen is het die dag allesbehalve een 'verloren maandag'. Integendeel, de hoeveelheid appelbollen en worstenbroodjes die worden gebakken op *Verloren Maandag*, wordt geschreven met een getal van vijf cijfers.

Het Antwerps worstenbrood bestaat meestal uit een stevige laag "gerezen bladerdeeg" waarin een worst van aangemaakt gehakt gespoten wordt. Tijdens het afbakken van het gebak wordt de worst gaar in de deegkorst. Idem voor de appelbol maar daar wordt de worst vervangen door een appel.

Ook voor de slagers is *Verloren Maandag* een zware werkdag. Er moeten die dag enorme hoeveelheden gehakt gedraaid worden. Sommige bakkers vermelden dan ook uit welke slagerij het door hen gebruikte gehakt afkomstig is.

De exacte datum verandert, maar het is altijd de maandag na de eerste zondag na Driekoningen.

WINTERCAFE IN DE JUNIOR

Zondag 11 januari presenteren zij hun eerste Wintercafé ❄️
Van 14 tot 20 uur kan je genieten van glühwein, jenever, soep, hotdogs.....
Breng je vrienden en familie mee en maak er een gezellige dag van!

BLIJF IN BEWEGING MET OKRA

Petanque:

Zij spelen iedere dinsdag- en donderdagnamiddag in hun lokaal aan de Sneppegweg 33 in Loenhout.
Speel je graag mee, dan kan je info verkrijgen bij François Aerts op het telefoonnummer: 0496 22 20 13

Fietsen:



De fietsers komen iedere dinsdag samen aan de Sportlaan, hoek Trefpunt om 12.30u. Zij maken een fietstocht in en rond Wuustwezel. Een fluohesje en een fietshelm zijn wel aangeraden. Voor een fluohesje kan je contact opnemen met iemand van het bestuur.

Contacten voor het fietsen: Jan Van den Bergh: 03 669 70 59
Alex Huybrechts: 0473 69 23 45

Koersbal:



Zij oefenen iedere woensdagnamiddag in de Godelievezaal vanaf 13.30u en nemen ook deel met andere ploegen aan een clubcompetitie. Je kan vrijblijvend langskomen om deze unieke sport uit te proberen.

Info bij Martha Van den Keybus: 0498 42 95 93

Wandelen:

Wij komen op maandag samen aan het Burtplekske (Dienstencentrum Ter Wezel) om 13u en wandelen steeds in Wuustwezel.

Deze maand gaan we weer genieten op 5 en 19 januari.



Deze laatste wandeling gaat naar Loenhout. Wie eventueel wil terugkeren met de bus, vergeet je rittenkaart niet mee te nemen.

Nieuwe wandelaars zijn van harte welkom. Info te krijgen bij Wies Anthonissen op het telefoonnr.: 0472 52 77 85 of bij Marie-Thérèse Ghelen op het nummer: 0476 23 40 95

Conditietraining:

Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Wanneer? Iedere maandagavond vanaf 19.30u in de sporthal van Sterbos, Molenheide 3, Wuustwezel.

Info bij Anita Gagelmans via het telefoonnummer: 0496 08 95 57

In Memoriam



Wij hebben van niemand afscheid genomen

INFO CONTACT OKRA-WUUSTWEZEL

Wies Anthonissen 0472 52 77 85 Marie-Thérèse Ghelen 0476 23 40 95

Paul Goetstouwers 0496 75 77 74 Annie Van Looveren 0498 45 38 27

Mail: okrawuustwezel2990@gmail.com

OKRA-bankrekening: BE46 7330 3085 6336